



## **Het jaar van verandering na 5 jaar Tamashii Horsemanship**

Voor mij voelt het nieuwe jaar veelbelovend en uitdagend. Ik voel dat veel verandering op til is. 2022 heeft wat tijd nodig om van zich af te schudden en los te komen en terug wat meer te aarden en klaar zijn met nieuwe energie om van 2023 een succesvol jaar te maken.

Het leven dag in dag uit voor velen is werken om geld te verdienen, want we moeten onze rekeningen betalen, we hebben hobby's, de kinderen opvoeden, verzorgen en naar hobby's te brengen enzovoort. Ik spreek van het leven dieper dan dit, ook al is het belangrijk, maar een leven waarvoor we bestemd zijn.

Het leven dat ik wil leven, daarover gaat het en dan ziet de dagelijkse "train-train quotidiën" er helemaal anders uit en voelt die veel beter! Het gaat om het vinden van ons dieper innerlijke zelf, ons doel in het leven en doen waarvoor je bestemd bent en dit naar buiten te brengen in de wereld om deze beter te maken.

Nu vraagt dit zeker enige verduidelijking en commitment ten opzichte van niemand minder dan jijzelf en alleen jijzelf! Ik heb ook verschillende jobs gehad voor ik Tamashii Horsemanship 5 jaar geleden startte. Ik ben zoveel verschillende mensen tegen gekomen op mijn pad, en velen zijn er ook van verdwenen. Of eerder, ik ben terug naar mijn juiste pad toe getrokken en heb de beslissingen genomen die mij toen de beste leken.

Omdat ik mezelf, mijn gearde ik, terug had gevonden. Er is geen goed of slecht, en als je even van je weg afkomt, is het omdat het leven je een les heeft te leren of omdat je niet naar je innerlijke stem & je bestemming of je doel hebt geluisterd. Maar alles in het leven brengt je weer waar je moet zijn. Heb er vertrouwen in!

Iedereen heeft dit in zich, daar ben ik van overtuigd. Net zoals mijn pad, mijn missie, mijn 'zijn', mijn 'spirit' en 'ziel' (Tamashii) bij de paarden ligt. Want al deze jaren ervaring heeft me gebracht tot mijn essentie en wie ik ben. Dat is ook wat ik dan ook stuk voor stuk naar buiten breng. En, wat ik leerde, gaandeweg van iedereen die me omringt.

Dit is wat ik aan mijn 'tribe' aanbiedt. Mijn fantastische klanten, die personen die diep vanbinnen ook een 'JA' voelen voor de levenswijze en waarden dat ik hun stap voor stap doorgeef in mijn lessen. Met een gevarieerd aanbod in al zijn unieke facetten, om mensen te blijven verrijken en inspireren op hún weg.

Dit is niet 'werk' voor mij, maar een levensmissie. Dit is mijn 'licht' dat ik in dit leven laat branden. Dit is waar mijn ziel naar verlangt om te doen en mijn hart van overloopt. Ook bij tegenslag, kom ik terug naar mijn pad en brengt het me mooie levensessen en waarden bij.



Zelf wanneer het wat moeilijk gaat, er twijfel of ontgoocheling is, zal er succes en geluk in gevonden worden, door mijn missie te vervullen. Mijn levensmissie om mens en paard meer harmonie te brengen en in verbinding met zichzelf, hun natuur, de natuur en elkaar.

Oprah Winfrey heeft een prachtige uitdrukking voor wat ik voel en doe elke dag. Ze noemt het: "*De hoogste, meest waarheidsgetrouwe uitdrukking van jezelf vervullen als mens.*"

Lees dit maar enkele keren opnieuw. Laat het bezinken.

Prachtig verwoord! Het is niet zoeken naar perfectie in wat je doet of perfect zijn in wie je bent. Dat is een illusie.

Het is de beste versie van jezelf worden van binnenuit naar buiten toe, in wie jij bent en wat je te doen hebt in dit leven en deze wereld.

Je authentieke zelf zijn, "heel" of "vol-ledig" zijn als persoon om overvloed te voelen in alles (liefde, gezondheid, geluk, geld, ...) in het leven.

Zodat ik anderen kan inspireren om dit ook te doen, door de symbiose van onze energieën, met die van al de paarden die op mijn pad komen.

Liefdevolle groeten, Marijke